

Fjälltur i Vindelfjällen - en kulinarisk basturesa 1 - 11 april 2005



Camilla Wikström

Foto: Mats Ljungberg

Ammarnäs - Aigert - Serve - Tärnasjö - Syterskalet - Vitterskalet - Hemavan

Årets vinterfjälltur gick till Vindelfjällen med start i Ammarnäs och final i Hemavan. Som vanligt

var vi 10 tappra deltagare. Turen är en traditionell stugtur med övernattnig i STF:s stugor längs leden. Vi hade inte särskilt stor tur med vädret, och inte heller med skidföret. I början regnade det, sedan hade vi hård skare, rutten snö, blåst och dimma över hela skalan. Turens höjdpunkt, den smala dalen mellan Sytermassivets toppar passerades i dimma utan någon som helst sikt. Vi hade tur när vi befann oss i Viterskalet för då fick vi en fin dag och beslöt oss för att pröva Syterskalets topp som tidvis var synlig. Det gick fint ett gott stycke, med hjälp av silikonpray, men när vi nådde upp på glaciären drog himlen igen och det var åter dags att sätta upp vindsäckarna för lunch. Sedan var det bara att knalla ner igen.

Men tro inte att vår tur var misslyckad för det! Det ingår faktiskt. Vi är ju ett gäng entusiaster som deltar. Hemmavid delar vi in oss i matlag, där var och en får en dag att bjuda dom övriga i laget på middag. Då serveras det en trerätters middag varje dag. Det är fantastiskt vad man kan hitta på. Särskilt förrätterna är fantasifulla. Vad sägs om parmaskinka och ädelost på en liten rågbit, nubbe därtill. Eller samma parmaskinka serverad med smörfrästa trattkantareller och minigurkor. (bild 3308, 3268). Pyslet med maten bidrar till den goda gemenskap som finns inom gruppen.

Vi kompletterade våra egna måltider med utsökt middag i Ammarnäs på det nya vandrarhemmet där, och vi avslutade övningarna i Hemavan på smått världsberömda Sånninggården.

STF har byggt nya bastur vid flera av stugorna. Helt ny var bastun i Aigert. Det gör onekligen turen behagligare än förr. Vi arbetar ju själva med matlagning, eldning, vedhuggning och vattenhämtning, men det finns en värd i varje stuga som hjälper besökarna till rätta och ser till att alla får plats. Vårdarna bygger och sköter vattenhålen, som kan vara fantastiska skapelser. I Viterskalet har man byggt en helt ny stuga och gjort om den gamla till Våffelstuga, framförallt för besökare på dagstur från Hemavan. Här kunde man också beställa färdiglagad middag i form av gulaschsoppa. Felix burksoppa känd från bastuturen i kajak är alltid en kulinarisk höjdpunkt, som här med creme fraiche och nybakt bröd. Och bäst av allt - någon annan tar hand om disken!

